

Mooi concert door Herleving en Sixtessens

Herleving gaf afgelopen vrijdagavond haar "winterconcert" in de Kruiskerk te Eerbeek onder leiding van hun dirigent Rien van Heerde en aan de piano begeleid door Gery Versteegt, medewerking aan dit concert werd gegeven door de groep "Sixtessens". Het programma van Herleving werd gepresenteerd door Ladyspeaker Jacqueline Tempessy.

Na de opening beet Herleving de spits af met Ons Eerbeek het "clublied" van het koor, hierna werden een aantal Europese volksliederen gezongen en men sloot het eerste blok af met A song of peace van Jean Sibelius.

Hierna was het de beurt aan Sixtessens. Deze groep bestaat uit acht mannen die al hun liederen a capella zingen. Zij zongen o.a. My wild irish rose, Guter Mond, The silvery moon. Het optreden van deze groep werd door het publiek erg gewaardeerd.

Herleving vervolgde haar programma met Panis Angelicus en Those were the days, in deze liederen werd de solo partij gezongen door Ittie Kruitbosch en Marijke Hoek. Verder zong Herleving nog The Rose zeer bekende geworden door Bettie Midler. Men sloot dit blok af met het lied Das klinget so herrlich.

Na de pauze vervolgde Sixtessens hun programma met o.a. In this haert, Let it be me, Bye bye blues, Lollepop en The Rose. Het programma van Sixtessens werd door hun eigen ladyspeaker gepresenteerd. Het optreden van de heren viel bij het publiek erg in de smaak en zij kregen dan ook een welverdiende staande ovatie van het publiek.

Herleving besloot deze avond met Am Brunnen vor dem Tore, In einem Kuhlen Grunde, Een nachtegaal in Echternach, mooie liederen die goed in het gehoor liggen.

Het programma werd afgesloten met het vrolijke en vol verassingen zittend lied, Ik heb mijn wagen volgeladen van Lex Karsemeijer en tenslotte werd het vrolijke en pittige lied Down by the riverside gezongen welke door het publiek erg werden gewaardeerd.

Het koor mocht dan ook een staande ovatie van het publiek in ontvangst nemen. Herleving kan terugzien op een zeer geslaagd concert, het koor zong nog als toegift Ma come bali bela bimba een Italiaans volksliedje.